



Bezoek deventer

Algemeen | 06 December 2007 | 17:04:56



5 december 2007, Bathmen en Deventer

Om even voor 11 uur komen wij bij het depot in Bathmen aan. De postbezorgers zijn al ingelicht over onze komst en voor deze ene keer worden wij vergezeld door twee vrijwilligers die zich inzetten voor de vakbond en werkzaam zijn bij TNT. Een van de postbezorgers is al druk bezig met de voorbereidingen, maar heeft ook wel even tijd voor een praatje.

Een voor een komen ook de andere collega's binnen, het valt ons op dat de collegialiteit groot is. Leuk om te zien!

Bathmen, volgende week komen we verder praten. Op naar het volgende depot!



Deventer, Atalanta

Op een pleintje met garageboxen staan de postbezorgers al met smart te wachten op de Postbode Plus. Leuke gesprekken gevoerd en met de aankondiging dat we binnenkort weer contact opnemen verlaten we het pleintje.



Deventer, C. Bruningstraat

Terwijl wij de auto's parkeren komen er twee postbezorgers aanfietsen, het depot kan niet ver weg zijn. De dikke tassen met post passen amper in de fietstassen, ik vraag me af hoe dat straks moet tijdens de Kerst en Nieuwjaarsperiode. Je moet een goede conditie hebben voor dit werk, dat maken de postbezorgers nog eens duidelijk.



Deventer, Van Leusenweg

De Postbode Plus wacht netjes op ons als hij vertrekt naar het laatste depot van onze route. Drie postbezorgers staan al klaar met de postkarretjes. Het begint een beetje te waaien, het ziet er naar uit het zo gaat regenen...Daar maken de postbezorgers niet druk om, zij vinden het heerlijk om een paar uur per dag buiten te lopen. Ook hier wordt nog eens over de vereiste conditie gesproken, sommige mensen haken na een paar weken al af. De afhakers vinden het werk toch iets te zwaar.

Vandaag zijn twee zaken mij opgevallen: de saamhorigheid onder de postbezorgers en de onbekendheid met de cao voor postbezorgers. Misschien kunnen we samen iets aan het laatste veranderen? Fietsvergoeding? Een werkbroek? Het gaat tenslotte over jouw werk!