

Ontslagen postbode: 'Ik had me beter kunnen ziek melden'

- Gepubliceerd op 29 januari 2007, 17:17
- Laatst bijgewerkt op 29 januari 2007, 17:23

Heerhugowaard -

Postbode Bert Bijvoet (46) kreeg vlak voor de kerstdagen ontslag. Hij verzuimde een partij kerstkaarten te bezorgen, zo klonk het verwijt. Bijvoet stelt 'oververmoeid en grieperig' te zijn geweest en besloot de kaarten een dag later te bestellen. Met behulp van een advocaat zoekt Bijvoet zijn recht.

Het verhaal van Bijvoet haalde het lokale blaadje op De Noord waar de ontslagen postbode een bekende verschijning is. Daarin doet de Bijvoet een oproep hem te steunen in zijn strijd met TNT post.

Sinds vijf jaar is het noordelijkste gebied van Heerhugowaard zijn vaste wijk. Hij beschouwt het 'als een feest' er te mogen bestellen. 28 jaar woonde hij er, hij kent iedereen. De Noord is 'zijn familie, zijn kennissenkring.'

De 20e december begon hij ziek en vermoeid aan zijn wijk. Een dag met ook nog eens 'extreem veel post'. Naast de kerstkaarten waren ook de 'extra dikke' autokampioen en televisiegidsen te bezorgen. Mede vanwege zijn zieke lijf vroeg Bijvoet om assistentie: 'Of iemand met een brommer voorafgaande aan de kerstdagen een hoeveelheid post naar De Noord zou kunnen brengen?' Dat scheelde hem anderhalf uur heen en weer fietsen.' 'We hebben het te druk', luidde stevast het antwoord.

Bijvoet die tien jaar geleden als postbode begon, besloot de kerstkaarten te laten liggen. Hij zou de volgende dag extra vroeg komen en ze dan alsnog bezorgen. Zijn teamcoach stak daar een stokje voor. Toen Bijvoet arriveerde werd hij op non-actief gesteld en een paar dagen later ontslagen met 'werkweigerings' als motief.

„Ja, achteraf gezien had ik me beter ziek kunnen melden. Maar dat wilde ik niet, om collega's in die drukke dagen niet met extra werk op te zadelen." Bij zijn ontslag is meegewogen dat Bijvoet bij twee beoordelingsgesprekken aantekeningen had aangaande zijn werktempo. „Ze vinden dat ik niet snel genoeg ben maar ik zie dat anders. De Noord is een brommerwijk, maar met een brommer red je het ook niet. Steeds vaker moeten we huis-aan-huis bezorgen. En vanwege de nummering moet je heel secuur zijn." Bijvoet maakt naar eigen keuze gebruik van de fiets om zo zijn conditie op peil te houden.

Advocaat E. Copini staat de postbode bij. Formeel is hij nog niet ontslagen, maar op non-actief gezet. „Zijn werkgever heeft wel laten weten een ontbindingsprocedure te beginnen. Hoe het afloopt, weet ik niet. De rechter zal zich erover uit moeten spreken. Daarbij kan het drie kanten opgaan: de rechtbank acht de visie van TPT-post gerechtvaardigd, ze vinden dat mijn cliënt weer aan het werk moet, of ze gaan er van uit dat mijn cliënt gelijk heeft maar dat de werkverhoudingen zodanig verstoord zijn, dat het op een schadevergoeding uitdraait. "

De postbode wil het liefst zo snel mogelijk aan het werk. „Ik zit nu thuis en zou graag weer aan de gang gaan. Dat is het liefste wat ik doe, mijn werk is mijn hobby omdat ik van fietsen en lopen houd." Bijvoet gaat binnenkort bij alle adressen in De Noord langs om de steunbetuigingen op te halen. Van collega's uit de avondploeg kreeg hij een kaart: 'Laat je niet kisten' en 'We staan achter je'.

Reacties

- Ik krijg de post nu weer op tijd: zoals het hoort!
- Geplaatst door **parel** op 17:17 30-jan-2007
- Tja, ik ken Bijvoet wel. Dat hij aan z'n conditie werkt betekend helaas wel dat het langer duurt voordat de post er is, maar wat zal dat schelen? Een uurtje? En is het in deze tijd met milieuvervuiling niet goed dat er een postbode is die alles op de fiets doet? Bovendien is de Noord nou niet bepaald een makkelijke wijk, daar er nogal wat adressen zijn die ver van de weg liggen. Ik vind het zwak van de TNT post dat ze zijn post niet hebben meegegeven aan één van de vele auto's van hen die door de Noord rijden. Stom van Bijvoet dat hij zich niet ziek heeft gemeld, hij had zijn voornemens moeten doorgeven aan zijn teamleider. En Parel, wat noem jij op tijd? Het is geen krant die om 5.45 in je bus moet zitten! Post wordt geleverd per dag, en de tijd is afhankelijk van waar je op de route woont. En ja, met Bijvoet moest je wat langer wachten, maar is dat nu zo erg?
- Geplaatst door **Rick** op 11:05 31-jan-2007
- Maakt het wat uit of je 's morgens of 's middags de post krijgt? Wat een waanzin! Het ging om kerstkaarten! Die kunnen gerust een dagje later komen, als ze maar bezorgd worden!
- Geplaatst door **DUTCHIE** op 11:18 31-jan-2007
- de post komt hier elke de dag een andere tijd, en nee ik woon niet in de noord. en kerstkaarten pff als ze er maar zijn voor de kerst.. en idd zoals dutchie zegt een dagje later kan best, die gelukswensen blijven heus wel een dagje langer goed...zit gelukkig geen teminste houdbaar tot datum op
- Geplaatst door **melanie** op 14:05 31-jan-2007
- Is toch wel een kwestie van opschuiven. Verplaatsen van de grote hoop. Ik vraag me af of hij een dag van te voren al weet of er de dag erna heel weinig post is. Overigens maakt het mij niet uit of kerstkaarten een dag later aankomen. Voor alle post in die periode geldt dat het wat langer duurt dan normaal...toch?
- Geplaatst door **Anneloes Brand** op 14:25 31-jan-2007
- Bert, heel veel succes in deze strijd. Gelijk heb je, het zijn nl. Kerst/Nieuwjaarskaarten, dus je had alle tijd om ze rondtebrengen. Helaas weten we nu ook waarom TNT de prijzen van de postzegels verhoogd heeft. Mocht het op ontslag uitlopen, draai ze dan gelijk een lekkere poot uit. Nogmaals, veel succes.
- Geplaatst door **grapjassie** op 14:44 31-jan-2007

- De laatste tijd lijkt het wel of TNT post wat ruwer wordt, het is volgens mij begonnen toen de PTT post zonedig moest splitsen, wat werd het toen ook al weer? ik ben de tel kwijt, TPG? Kort daarop werd in onze wijk een soort enquête gehouden, of wij het een probleem vonden dat de gewone huisvrouw/student de post zou bezorgen. Toen schreef ik al dat ik dat geen probleem vond zolang de oude en vertrouwde postbode, die z'n wijk kent, de mensen kent en nagenoeg geen bezorgfouten maakte, maar niet werd verdrongen. Ik verdenk TNT ervan dat ze vast en langdurig verbonden personeel de deur willen uitwerken, fusies en overnames kosten geld en dat geld kun je verdienen als je relatief duur personeel de deur uitwerkt en er goedkope parttime minimumloners voor in de plaats zet. Juist de laatste tijd wordt de post veel vaker fout bezorgd, hoe komt dat?
- Geplaatst door **Den(k) Helder** op 14:44 31-jan-2007
- Ik ben het met TNT eens. Dat Bijvoet zich nu opeens verschuilt met de opmerking dat hij zich beter ziek had kunnen melden is uiterst merkwaardig te noemen. Hij weet dat het altijd rond de feestdagen extra druk is met de postbezorging. Zijn geklaag over extra post als de Kampioen en de TV gids raakt nog kant of wal. Als postbezorger heeft hij de plicht om ervoor te zorgen dat brieven en kaarten optijd bij ge-adresseerde terecht komen. Stel nou dat er een rouwkaart bij de post had gezeten, en dat ding komt een of twee dagen later, dan zal ik hem ook behoorlijk op zijn lazer geven. Tenslotte dan dit. Hij had de keuze zich optijd bij zijn werkgever ziek te melden. Dat hij dit niet heeft gedaan, is er sprake van verwijtbare nalatigheid. Naar mijn bescheiden oordeel maakt hij bij de rechter geen enkele kans.
- Geplaatst door **zweze** op 14:48 31-jan-2007
- @ Zweze naar wat ik uit het artikel haal, is hij gaan werken om zijn collega's niet met nog meer post op te zadelen.... en het lijkt me dat rouwkaarten/brieven wel een aparte behandeling krijgen.. die zullen toch niet tussen de kerstkaarten zitten?
- Geplaatst door **melanie** op 15:06 31-jan-2007
- Moet me kerstkaarten nog krijgen.
- Geplaatst door **Stokstaart** op 15:21 31-jan-2007
- Denk je nou werkelijk dat dit argument bij de rechter stand houdt. Wat denk je zelf?
- Geplaatst door **zweze** op 15:22 31-jan-2007
- @melanie: als rouwkaarten een aparte rouw zegel hebben en apart aangeleverd worden, dan worden ze uit de drukte gehaald. Maar dan nog, het is verschuiven van een probleem...
- Geplaatst door **Anneloes Brand** op 15:24 31-jan-2007
- Triest als je na zoveel jaar trouwe dienst zo behandeld wordt door je werkgever. Dat zegt meer over die werkgever dan over Bert. Een goed gesprek lijkt me toch meer op zijn plaats, zeker nu de motieven van Bert "zuiver" zijn. TNT Post denkt waarschijnlijk: voor jou 10

anderen. Aan werknemers worden in dit land allerlei eisen en gedragscodes opgelegd, maar een werkgever heeft blijkbaar carte blanche om zich asociaal en hufterig op te stellen naar zijn personeel.

- Geplaatst door **Watson** op 15:53 31-jan-2007
- Watson wat is dat nou voor slap geklets. Zoals ik al eerder opmerkte heeft zijn werkgever volkomen gelijk. Deze werknemer had kunnen weten dat hij dom handelde. Als hij kerel is dan moet hij tegen zijn baas gewoon zeggen ik was fout sorry. Ik denk dat het dan allemaal wel mee was gevallen. Nu wordt het op de spits gedreven.
- Geplaatst door **zweze** op 16:14 31-jan-2007
- @ Anneloes daar heb je ook helemaal gelijk in, in het verschuiven van het probleem. en ja staat ook niet voorniks op de brievenbussen natuurlijk, rouwkaarten inleveren bij het postkantoor... maar thx iig voor je antwoord @ zweze of dat stand houdt dat weet ik natuurlijk niet maar wie weet is de rechter coulant naar deze postbode.... al zal hij in "zijn" wijk nooit geen post meer bestellen wat de uitkomst ook is van de rechter
- Geplaatst door **melanie** op 16:34 31-jan-2007
- Ach, ja daar zijn ze goed ging, 10 jaar lang doe je je werk naar behoren en door een keer iets anders te doen krijg je de zak. hopelijk komt het weer in orde.
- Geplaatst door **helena** op 16:40 31-jan-2007